



In gesprek met pastoor Stiekema van de Goede Herderparochie Emmen-Erica.

We worden door de pastoor ontvangen in de pastorie, Meerstraat 4, "een vent van bijna 60, geboren in Stadskanaal, ooit in Emmen op school gezeten, katholiek opgevoed, God's bestaan is altijd een zekerheid voor hem geweest".

Hij heeft economie gestudeerd, bestuursrecht gedaan, is juridisch medewerker bij een gemeente geweest, heeft college gegeven aan een bestuursacademie en kwam tot de vraag: "waartoe zijn wij op aard, wat doet mijn leven er toe?"

In 1987, tijdens de hevige polarisatie binnen de katholieke kerk onder kardinaal Simonis heeft hij een tijdje nederlands hervormd gekerkt. Hij kon daar niet wennen aan de liturgie en de preektoon irriteerde hem. Op zijn 25e keerde hij terug bij de katholieke kerk, is theologie gaan studeren, begon op zijn 30e voor de kerk te werken en is in het zicht van zijn 33e priester geworden.

Twee en een half jaar geleden werd hij vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden uitgezonden naar de Goede Herderparochie Emmen-Erica.

"Anno 2022 zit ik persoonlijk goed in mijn vel. Met de katholieke kerk gaat het net zo slecht als met al die andere kerken, dat is de tijdsgeest, het zou ook wel raar zijn als het met de kerk in de westerse wereld goed zou gaan". Wereldwijd groeit de kerk als kool.

Wij zijn als christenen gerespecteerde wereldburgers, zoals al die andere niet-kerkelijke wereldburgers in een ontkerkelijkte samenleving met kort lontje, individualistisch, veel eisend, die zelf niet veel willen bijdragen, die profiteren ipv profeteren. Wij zijn consument geworden, ook binnen het geloof. Wij moeten weer profeteren!

Binnen de Goede Herderparochie Emmen-Erica zijn er 4 kerken: de Pauluskerk aan de Meerstraat, de H.Franciscuskerk in Emmerschans, de Gerardus Majellakerk in Barger-Oosterveld en de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk in Erica. Deze 4 kerken vielen tot 2015 onder 4 parochies, die in dat jaar tot een zijn gefuseerd en nu bestuurlijk onder dezelfde pastoor vallen.

Net als binnen de PGE is er gebrek aan vrijwilligers en budget, recent is nog een noodoproep gedaan voor de locatie Gerardus Majella, als niemand koster wil zijn kun je dan de kerk nog wel open houden?

Met PGE is samenwerking binnen oecumenische vieringen, maar verder heeft de pastoor nauwelijks contact met andere voorgangers of gemeenten aangesloten bij de RvK.

Bij zijn installatie was ds Klaassens aanwezig en ds. De Valk-Boerma ziet hij soms bij een oecumenische dienst. Verder heeft hij sinds zijn komst naar Emmen geen contacten gehad met mede-voorgangers.

Eerder in Klazienaveen en later in Leeuwarden was wel zo'n soort overleg. Hij pleit voor periodiek vast overleg met de diverse voorgangers binnen de gemeente Emmen in een soort pastoraal beraad, zoals eerder ook wel in Emmen heeft plaats gevonden.

Ook op diaconaal niveau zouden we meer kunnen samenwerken.

Een boodschap voor de medegelovigen binnen de Raad van Kerken: God is goed, God zeurt en zanikt niet, dus laten wij dat ook niet doen.

Laten we samen de krachten bundelen om het evangelie bekend te krijgen bij wie het niet kent maar wel enig religieus gevoel heeft. Laten we vanuit dat evangelie Jezus als bruidegom zien: durft hij met ons als zijn verkering gezien te worden en gedragen wij ons als zijn lief en doen we wat hij van ons vraagt voor de zwakken in de samenleving?

Danny Smit en Kees Gorter