

# NIEUWSBRIEF



RAAD VAN KERKEN EN GELOOFSGEMEENSCHAPPEN EMMEN



**REGELMATIG VERSCHIJNENDE INFORMATIEBRIEF VOOR LEDEN VAN KERKEN**

De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen geeft u graag deze Nieuwsbrief.

Het is het laatste nummer dat door Joop van Luit verzorgd is. Een nummer met een grote variatie aan informatieve artikelen. Waard om te lezen en aan deel te nemen....U komt tijd te kort.....

**Na 7 jaar en 85 nummers verzorgd te hebben stopt hij met deze leuke activiteit. Al eerder nam hij afscheid als lid van de Raad en nu is de verzorging van het blad aan de beurt. Dank voor uw betrokkenheid . Het ga u goed...  
Joop van Luit**

---

**De Raad van kerken en geloofsgemeenschappen is dus gestopt met het uitgeven van de maandelijkse Nieuwsbrief .De raad wil meer accent leggen op facebook en twitter.**

**Berichten kunt u sturen naar de secretaris van de Raad Dhr. J. Baptist  
tel.627167 [baptist@hetnet.nl](mailto:baptist@hetnet.nl)**

**Ook op de website [www.raadvankerkenemmen.nl](http://www.raadvankerkenemmen.nl) staat het nodige aan informatie**

Januari 2018 Nr 85. Er werden 866 exemplaren van deze Nieuwsbrief verzonden.

---

**Nieuws van het Vakantiebureau.**

**Hetvakantiebureau.nl**

Zoals u waarschijnlijk wel weet, organiseert het Vakantiebureau diverse weken voor mensen die graag eens op vakantie willen.

Deze vakanties worden genoemd Vakanties met Aandacht.

Bij veel mensen zal het begrip "de blije werelt in Lunteren" nog wel bekend in de oren klinken, evenals het Roosevelthuis in Doorn.

De weken die daar werden georganiseerd, worden ook nu nog aangeboden.

Alleen is het gebouw in Lunteren miv. 01-01-2018 verkocht, en worden daar geen weken meer georganiseerd, en is het Roosevelthuis vervangen door een prachtige nieuwe locatie, op hetzelfde terrein, onder de naam : Het nieuw Hydepark.

Daarnaast kunt u naar Lemmer, Elsloo, Lemele, Wezep, Ermelo, De Rijp, Arnhem, Wijk bij Duurstede en Mechelen.

Kortom, er is keuze genoeg.

De weken zijn geschikt voor senioren(zonder zorg, en met lichte zorg), en voor mensen met intensieve zorg

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking,

Voor mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner

Voor mensen met een visuele beperking

Wat het belangrijkste is, dat zowel in de nieuwe locaties, als ook in de vertrouwde locaties, uw vakantie onze zorg is.

Vrijwilligers staan dag en nacht voor u klaar.

Zij geven u de zorg en de aandacht die nodig is, zij luisteren naar u, en zullen er alles aan doen om er voor u te zijn, ze maken het u naar de zin, zodat u heerlijk kunt genieten van de vakantie.

De folders liggen klaar, misschien ligt er wel eentje bij u in de kerk, op de leestafel.

Een aanrader om ze te bekijken, en heeft een indruk van de mogelijkheden.

Liggen de folders niet bij u in de kerk, dan kunt u bellen of mailen naar het Vakantiebureau.

Tel.Nr. 0343-745890, of [info@hetvakantiebureau.nl](mailto:info@hetvakantiebureau.nl)

Maar ook kunt u contact opnemen met Dick en Gea Warringa (tel.nr 647677 ), met Geb en Ria Bril (tel.nr. 632106) en met Tineke Seigers (620300)

Zij kunnen u alles vertellen over deze weken, het enthousiasme van deze mensen helpt u wellicht over de drempel.

Ze willen u helpen met het invullen van de papieren.

Kortom, gewoon doen.

Een fijne zorgeloze vakantie voor iedereen.



## **Een kerk als werkplaats van Gods Heilige Geest?**

**Datum: 08-feb-2018**

**Locatie:** Ichthus, Walstraat 21, Emmen

Een kerk die leeft? Met mensen die als discipelen van Jezus willen leven? Het Evangelisch Werkverband binnen de PKN ondersteunt kerken om voor dat doel te gaan, en de werkgroep Zuidoost Drenthe organiseert onder het auspiciën van het EW verschillende activiteiten. 'Kerk in de kracht van Gods Geest' is het motto van waaruit

we werken.

Er zullen toerustingsavonden worden georganiseerd.

---



**Werkgroep Taizee Emmen heeft een nieuwe en mooie website... Kijken dus...**

De Werkgroep Taizé Emmen heeft vanaf 8 januari haar eigen website: [www.taizee-emmen.nl](http://www.taizee-emmen.nl) en daar is de werkgroep erg blij mee. Men had al een eigen Facebook, Twitter en Instagram account, maar de website ontbrak nog. Ziet er mooi uit. Een bezoekje aan de website is zeer aan te bevelen....

---

**OP 't STEE Verslag van het gesprek dat de Raad van Kerken voerde over op 't Stee**



*Op 't Stee is een organisatie die destijds ontstaan is op initiatief van de Raad van Kerken van Emmen. Op 't Stee probeert, met financiële steun van de gemeente Emmen zeer bescheiden onderdak te bieden aan asielzoekers, die uitgeprocedeerd zijn maar niet terug kunnen naar hun vaderland.*

Bert Vastenburg is in 2017 voorzitter geworden van deze stichting. Op de decembervergadering van de Raad van Kerken was Bert uitgenodigd om iets te vertellen over de huidige situatie bij Op 't Stee. Hier volgt een korte samenvatting.

Het verslag van Bert begint op het moment dat een asielaanvraag is afgewezen. Door allerlei beroepsprocedures kan het overigens jaren duren voordat deze afwijzing echt definitief is. Maar als de aanvrager uiteindelijk is uitgeprocedeerd, moet hij terug naar zijn geboorteland. Soms is terugkeer echter niet mogelijk omdat het betreffende land daaraan niet mee wil werken. Nederland heeft dan een probleem: volgens de wet mag de aanvrager niet langer in een AZC wonen maar mag ook niet over onze landsgrens worden gezet. Voor betrokkene blijft geen andere mogelijkheid om illegaal in ons land te gaan zwerven. Uit medemenselijkheid, maar ook uit verantwoordelijkheid voor de openbare orde bieden veel burgermeesters de

uitgewezen asielzoeker een bed-bad-brood regeling aan. Speelt dit probleem in Emmen, dan komt Op 't Stee in beeld: deze stichting moet voor de concrete uitvoering van deze regeling zorgen. Dit betekent dat betrokkenen 's nachts een dak boven hun hoofd hebben maar na het ontbijt weer de straat op moeten. Deze regeling geldt overigens alleen voor alleenstaande asielzoekers.

Op dit moment moet Op 't Stee voor 60 mensen zorgen. De gemeente heeft daartoe 9 huizen aan het Bendienplein beschikbaar geteld. Tot voor kort woonde in deze huizen een aantal verslaafden. Het valt daarom te begrijpen dat omwonenden in eerste instantie niet gelukkig waren met de komst van uitgewezen asielzoekers. Bert Vastenburg heeft alle omwonenden bezocht en benadrukt dat aan uitgeprocedeerde asielzoekers bijzonder zware eisen worden gesteld. Zodra zij een wet overtreden, moeten zij uit de bed-bad-brood regeling en worden zij overgeleverd aan de vreemdelingenpolitie. Op het Bendienplein is het inderdaad rustig gebleven. Bert beschrijft vervolgens de uitzichtloze situatie van deze 60 mensen. Ze hebben niets te doen en hebben ook geen toekomstperspectief. Door dat gedwongen niets doen verliezen velen hun gevoel voor tijd; dag en nacht verschillen dan niet meer van elkaar, waardoor het voor hen moeilijker wordt om tijdig op een afspraak te komen. Bert probeert voor hen zinvol vrijwilligerswerk te vinden, maar taal- en disciplineproblemen maken dat niet gemakkelijk. Bij medische klachten moeten Bert en zijn medewerkers, allemaal vrijwilligers, proberen betaalbare zorg te vinden. Omdat deze asielzoekers niet beschikken over geldige papieren kan elke vraag van een treinconductor of politieagent problemen opleveren, dus extra werk voor de medewerkers van Op 't Stee. En bovenop al deze problemen is er één grote zekerheid: elk jaar komen er meer afgewezen asielzoekers bij en gaan er nauwelijks mensen weg. Want waar kunnen ze heen???? De Raad van Kerken spreekt haar grote bewondering uit voor de inzet van Bert en zijn medewerkers.

---

---

## **Lezing over de 'Discussie rond euthanasie en voltooid leven'**

Stel je voor. Je bent oud. Hebt alles uit het leven gehaald wat er in zat. Je hebt niets of niemand meer om voor te leven. Je beschouwt je leven als voltooid. Mag je dan geholpen worden bij zelfdoding? Theoloog Annemarieke van der Woude gaat in haar lezing in op wat de haken en ogen van dit controversiële wetsvoorstel zijn.

Dr. Annemarieke van der Woude (1963) is theoloog. Zij was jarenlang werkzaam als predikant-geestelijk verzorger in een verpleeghuis en was als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Momenteel is zij redactie-secretaris van het tijdschrift 'Speling' en verricht zij pastoraal werk.

De lezing wordt gehouden op dinsdag 6 maart 2018 in de Grote Kerk van

Emmen. Aanvang 19.30 uur. Toegangs prijs € 6,00 incl. pauzeconsumptie,

---

## Taizereis 2018 voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar!



Ben je tussen de 16 en 30 jaar en wil jij Pasen, de eerste week van de meivakantie of de eerste week van de zomervakantie eens met andere mensen en op een andere plek vieren? Meld je dan nu aan voor de Taizéreis vanuit Emmen en geef aan welke van de drie genoemde periodes je voorkeur heeft!

Taizé is een oecumenische broedergemeenschap in midden-Frankrijk, waar jaarlijks duizenden jongeren uit alle landen te gast zijn. Jongeren die plezier willen maken, maar ook rust, zelfreflectie en bezinning zoeken. Niet alleen gelovige jongeren, maar juist voor

iedereen die op zoek is waar hij of zij zelf in wil geloven, of het gewoon allemaal niet zo goed weet. We zullen reizen met een bus(je) en slapen in tenten. De totale kosten van de reis zijn 195 euro. Kijk voor meer informatie of voor aanmelden op de sociale media en geef je voorkeur aan voor 28 maart – 2 april, 29 april – 6 mei of 22 – 29 juli! De adressen zijn: website: [www.taize-emma.nl](http://www.taize-emma.nl). Facebook:

<https://www.facebook.com/taizeemma/>

Twitter: <https://twitter.com/taizeemma>

Instagram: <https://www.instagram.com/taize.emma/>

Email: [taize.emma@gmail.com](mailto:taize.emma@gmail.com). Doe het vandaag nog! Je bent ook van harte welkom in de Taizéviering op zondag 28 januari in de baptistenkerk De Bron om 19.00 uur, Hesselterbrink 2. Aansluitend is er dan een informatieavond over de voorgenomen reis!

---





## **NAAR BINNEN Stiltemomenten in de Grote kerk op de maandag**

Verlangen naar stilte en rust, dat herkennen veel mensen bij zichzelf. Even los komen van de drukte in werk, gezin en in het hoofd. Stilte kan je veel geven.

Daarom is er vanaf 15 januari op elke maandag twee keer een meditatief moment met de naam 'Naar binnen '. Mensen kunnen dan stilte ervaren in dit bijzondere gebouw, de Grote Kerk. Vanaf 12.00 uur en 19.00 uur kan men binnen lopen. Er klinkt muziek, er is een geleide meditatie vanaf 12.15 en 19.15 uur. Dan is het daadwerkelijk stil tot 12.45 en 19.45 uur. Daarna kan men weggaan, een kaarsje branden of nog even blijven zitten.

Omdat er weinig woorden klinken, is een bepaalde traditie of kerkelijke binding geen voorwaarde om deze stilte te kunnen beleven.

Het moment is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen die in het centrum werkt, woont, winkelt en voor iedereen in Emmen die verlangt naar een moment van stilte.

---

## **Klezmermuziek door Nathan Jacob Dillen**



Zondag 4 februari treedt Nathan Jacob Dillen voor ons op. We kennen hem van het Fullcolour festival. Daar was hij te horen in de Grote Kerk en op het Raadhuisplein. Hij brengt de Klezmer en het Jiddische lied naar Emmen. De muziek die hij ten gehore brengt is muziek die lacht en weent tegelijk. 'Verdriet om op te dansen en geluk om bij te huilen'.

Plaats Joodse Synagoge aan de Julianastraat in Emmen

Aanvang: 15.00 uur Kosten 7,50 euro pp. Inclusief drankje . HARTELIJK WELKOM



## **Lezing professor Frits de Lange in de Grote Kerk**

Op 20 februari a.s. zal prof. Frits de Lange in de Grote Kerk een lezing houden n.a.v. zijn boek *Heilige onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie (Uitg. Ten Have 2017, € 17,90)*. Prof. De Lange is o.a. hoogleraar

ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen (zie ook [www.fritsdelange.nl](http://www.fritsdelange.nl)).  
Aanvang 19.30 uur. Entree is 6 euro. Welkom.....

---

## Optreden Drents Byzantijns Koor



Op 25 februari is er een bijzondere viering in de Grote Kerk om 11.00 uur waar het Drents Byzantijns Koor prachtige russische liederen zal zingen. Voorganger is Ds. Menso Rappoldt.

---

## Kerken bij elkaar.



De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen organiseert twee keer per jaar een zogenaamde "Kerken bij elkaar". Een kerk of geloofsgemeenschap nodigt dan leden van andere kerken en geloofsgemeenschappen uit een dienst mee te maken. Na de dienst is er koffie en gelegenheid om met elkaar na te praten. Op zondag 11 maart om 10.00 uur wordt u uitgenodigd bij de Hutgemeenschap aan de Prinsenlaan 48 te Emmen. Voorganger in deze dienst is ds. Fennema uit Zeerijp. U ben allen hartelijk welkom!!!!

---



### **BACHCANTATEVESPER IN DE GROTE KERK**

Op zondag 4 maart a.s. is er in de Grote Kerk te Emmen weer een bijzondere vesper, waarin het Bachcantatekoor en -orkest en solisten o..l.v. dirigent Wim van den Brink Cantate BWV 144 "Nimm was dein ist, und gehe hin" ten gehore brengen. Solisten zijn Judith Sportel sopraan, Roelien van Wageningen alt en Aart Mateboer tenor. Het kistorgel wordt bespeeld door Johan Brouwer.

Het bijbelgedeelte dat aan deze Cantate ten grondslag ligt is Mattheus 20: 1-16, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard die op verschillende momenten van de dag tegen hetzelfde loon worden aangenomen. Wanneer de "werkers van het eerste uur" de wijngaardenier daarop morrend aanspreken is het resolute antwoord: "Neem het uwe, en ga heen!" Moraal: aanvaard je lot en probeer God niet in de kaart te kijken; hij beloont niet volgens een inzichtelijke logica. Naast deze Cantate worden o.m. uitgevoerd het Tantum ergo KV 197 van W.A.Mozart, het Kyrie uit de Mis in d van J.G.Rheinberger, en een Zegenbede van John Rutter.

Liturg in de vesper is ds. Menso Rappoldt van de Grote Kerk, het kerkorgel wordt bespeeld door Anton Stulp. De vesper begint om 17.00 uur, de kerk is open om 16.15 uur en de toegang is vrij. Wel wordt er gecollecteerd ter bestrijding van de gemaakte kosten. Allen van harte welkom!