

NIEUWSBRIEF



REGELMATIG VERSCHIJNENDE INFORMATIEBRIEF VOOR LEDEN VAN VERSCHILLENDE KERKEN

Nieuwsbrief nr. 65 - 2016

Elke maand (op de eerste van de maand) verschijnt er een Nieuwsbrief van de plaatselijke Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen.

Deze brief wordt aan 835 mensen gezonden. Geen nieuwsbrief meer?

Druk dan op uitschrijven onder aan deze pagina.

Heeft U interessante informatie voor plaatsing in het volgende nummer..

Stuur het naar

joopvanluit13 @gmail com

Geklieder in de kerk, De Heilige Geest in de kerk, Bellen in de kerk, naar een andere kerk..... Genoeg te beleven in deze Nieuwsbrief.

Geniet er van....



Veranderingen bij de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen.

1. De voorzitter van de Raad Henk Schiere neemt afscheid van de Raad wegens drukke werkzaamheden.



Maar... in Elles Schut-Westhuis hebben we een prima nieuwe voorzitter gevonden. Elles was al lid van de raad namens de Baptisten gemeente De Bron. Sterkte in deze nieuwe rol....In september begint ze..

2. De afgevaardigde namens het Leger des Heils Sandra Mostert heeft afscheid genomen van de Raad wegens overplaatsing naar het korps Assen.

In **Alex de Vries** hebben we een prima vervanger gevonden. Welkom...

Opvang asielzoekers station Emmen is gestopt.

Maanden lang hebben vrijwilligers uit 22 kerken uit Zuid Oost Drenthe geholpen bij de opvang van asielzoekers die in Emmen aankwamen, om door te reizen naar het inschrijfcentrum in Ter Apel.

Elke dag tussen 14.00 uur tot in de nacht zijn heel veel vrijwilligers bezig geweest. Kleding, voedsel, drinken , een luisterend oor....

Nu de stroom minder wordt is gestopt met dit werk De organisatie blijft in stand. Mocht de stroom weer toenemen dan men zo weer aan het "werk.".....

De Raad heeft naar de mensen die dit project begeleiden haar dank en bewondering uitgesproken voor dit geweldige stuk diakonaal werk en gevraagd die dank over te brengen aan alle kerken (en haar vrijwillige(st)ers)die dit project mogelijk hebben gemaakt.

Berichten voor de maand Mei

1 Feest van de Geest



In de wijkgemeente Emmen Zuid (De Opgang) ,maar ook in andere gemeentes Ichthus en de Kapel vindt opnieuw het Feest van de Geest plaats. Verschillende kunstenaars zullen op hun eigen wijze dit thema aan de orde stellen. Op een aantal middagen zullen de kerken (Mantingerbrink en Walstraat en Kapelstraat) open zijn.

Programma De Opgang aan de Mantingerbrink .Alle programma s beginnen om 14.00 uur.

05/05 Verhaal over De Opgang als Kerk door Hermannus Euving
06/05 Pianoconcert Marc Bruinewoud
07/05 Harpconcert Tessel de Jong
08/15 Middagje Beethoven Kees Gorter en Kor Louissen

14/05 Pelgrimage Santiago Roel Bosch
15/05 Orgelconcert Gert Olijslager
16/05 Workshop Fris

Programma Ichthus aan de Walstraat.Deze programma s beginnen om 15.30 uur

05/05 Middagje Beethoven Kees Gorter en Kor Louissen
06/05 Pianoconcert Marc Bruinewoud
07/05 Harpconcert Tesssel de Jong
13/05 Lezing Frans Gerrit van Zwieten
13/05 Piaonoconcert Frans Gerrit van Zwieten
15/05 lezing Sieka Tiemersma

Programma Kapel centrum aan de Kapelstraat.

Kerk is open vanaf 14.00 uur

Op 11, 12 en 13 mei zal er in de kerkzaal een "Pinksterroute" te zien zijn, die langs werken van gemeenteleden voert, geïnspireerd door het verhaal van de Heilige Geest.

Meer weten?

<http://www.feestvandegeest.nl/>

<http://emmen-zuid.nl/nieuws/programma-feest-van-de-geest-voor-de-opgang-is-klar-elke-dag-om-14-00-uur-een-bijzondere-activiteit>

2. stelling



Mobile telefoon zou tijdens de kerkdiensten verboden moeten zijn...

Tijdens de zondagse eredienst zaten we naast iemand die haar mobiele telefoon openlijk in haar tas op schoot had zitten.

Gedurende de dienst (m.n. tijdens het voorspel voor het volgende lied) keek ze er op of er berichtjes waren .Eenmaal zelfs beantwoordde ze een bericht.

Mag je je daaraan ergeren of zeg je : Niet zeuren, het hoort bij de moderne tijd....

Uw mening? Zend die naar **joopvanluit13@gmail.com**

3 Activiteiten waar u hartelijk welkom bent



HERDENKINGSBIJENKOMST EN STILLE TOCHT 4 MEI IN NIEUW-AMSTERDAM

Op veel plaatsen in ons land worden op 4 mei de mensen herdacht die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gegeven hebben voor de vrijheid. Op die dag worden ook zij herdacht die in alle jaren daarna hun leven opgeofferd hebben voor de vrijheid van mensen. Het is goed om daar op zo'n dag bij stil te staan.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam en begint om **18.45 uur**. De kerk is open om **18.15 uur**. Aansluitend is er een stille tocht naar het herdenkingsmonument op de hoek Jagerslaan/Dreef. Na afloop is iedereen van harte welkom voor koffie/thee in de zaal achter de Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam.

Kun je nog zingen, zing dan mee...

Woensdag 18 mei van 19.30 - 21.00 uur zangavond in het jeugdgebouw van de Kapel (aan de Kapelstraat).

Heel hartelijk welkom om mee te zingen....

4 Expositie "De Vluchtelingen" van Aafke Steenhuis

Op een moment kwam alles samen. Ze las het boek van Tommy Wieringa 'Dit zijn de namen' over een eindeloze zwerftocht vol ontberingen. Ze zag een foto in de krant van bootvluchtelingen.

Ze hoorde een zinnetje 'Vreemdelingen op zoek naar asiel hebben meestal niets anders bij zich dan hun verhaal'.

Zo kwam het werk van Aafke Steenhuis tot stand, dat in de Grote Kerk van Emmen wordt geëxposeerd.

Expositie in de Grote Kerk van Emmen op het Marktplaatsplein van 9 t/m 21 mei 2016.

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

5 Om alvast te noteren.....

Op zondag 4 september zal er weer een gezamenlijke dienst (uitgaande van de PKN kerken in Emmen) als **startzondag** gehouden worden op de sportvelden aan de Roswinkelerweg.

Noteer die datum....

Het zijn steeds zeer heel aparte en zinvolle bijeenkomsten..

6 Kerken bij Elkaar



U bent heel hartelijk welkom in de volgende Kerken bij Elkaar op **5 juni in de Opgang** aan de Mantingerbrink Voorganger is Ds. Jan Fisscher en de dienst begint om 10.00 uur.

De Raad organiseert zo'n 2 x per jaar een Kerken bij Elkaar. Doel is nader kennis te maken met een kerk, waar je niet altijd komt. Inspirerend en vernieuwend.

Vaak is het een "eyeopener" om te zien hoe in een andere kerk de dienst gevierd en beleefd wordt. Ook hier is er natuurlijk weer koffie na afloop en ruimte om met anderen te praten...Doe het maar eens...

7 Geklieder in de kerk



Zondag 29 mei om 14.30 uur zal er in de Opgang (aan de Mantingerbrink) een Kliederkerk zijn..

Een laagdrempelige vrolijke middag met een gezamenlijke viering, maar ook samen zijn met een maaltijd en samenknutselen en kliederen.

Gerzinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. Om 17.00 uur is het afgelopen .

Centraal staat het Bijbelverhaal van de Ark van Noach.