

# NIEUWSBRIEF



REGELMATIG VERSCHIJNENDE INFORMATIEBRIEF VOOR LEDEN VAN VERSCHILLENDE KERKEN

**HET LAATSTE  
NIEUWS**

***Opvang vluchtelingen  
bij station Emmen gaat nog een  
tijdje door..***

***Er zijn vrijwilligers nodig.. Iets  
voor u ???***

***( meld u aan bij de dichtbijzijnde kerk in uw omgeving. Zij zijn of  
betrokken bij dit project of kunnen u doorverwijzen)***

---

**Nieuwsbrief nr 62  
Februari 2016.**

## **Uitgave van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen te Emmen.**

**Van dit nummer verschenen ruim 800 exemplaren..**

**Ruim 20 mensen ontvangen deze Nieuwsbrief voor de eerste keer .  
Geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Druk dan op uitschrijven  
onderaan deze pagina**

**Gratis te verkrijgen door een mailtje te zenden aan  
[joopvanluit13@gmail.com](mailto:joopvanluit13@gmail.com)**

**OOK DIT IS WEER EEN RIJK GEVULD NUMMER MET VEEL  
INTERESSANTE INFORMATIE..... Neem de tijd om alles  
tot u te nemen....**

---

**Voor de volgende berichten vragen we uw aandacht....**



### **1. Verhalen van vluchtelingen.**



Nog elke dag vangen vrijwilligers uit Z.O Drenthe vluchtelingen op bij het station Emmen en zorgen dat ze naar ter Apel komen. En dat zal nog wel een tijdje doorgaan.....

Soms schrijnende verhalen van het waarom, de ellende onderweg etc. Hieronder kunt u een aantal verhalen lezen. Ze komen NIET van de opgevangen mensen in Emmen , maar zo staan op verschillende landelijke sites. Neem de tijd om ze te lezen.....

<http://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen>

<http://www.uaf.nl/verhalen>

<https://www.leveninveiligheid.nl/verhalen.html>

<https://www.zoa.nl/syrie/verhalen>

<https://rechttopbestaan.wordpress.com/verhalen-van-vluchtelingen>

[www.degeluksbrenners.nl](http://www.degeluksbrenners.nl)

---

## **2 Leuke activiteiten voor U om aan deel te nemen**

### **a Poëziemiddag met Ds. Jan de Korte**

Bespreking van de brieven van Ida Gerhardt

Welkom op 18 februari a.s. om 14.30 uur in de Schepershof aan het Waal in Emmerhout

### **b Meditatief schilderen**

Schilderen en mediteren over de zeven deugden

Op 18 februari om 19.30 uur in de Schepershof aan het Waal.

Graag opgave aan [a.tigelaar@ziggo.nl](mailto:a.tigelaar@ziggo.nl)

### **c een andere kerkdienst bezoeken.**

Bezoek eens een kleine kerk om te zien en te beleven hoe men daar de dienst heeft. Kan zeer verrassende gedachten opleveren....

### **d Interessante lezing in de Synagoge aan de Juliana straat**

14 februari 15.00 uur. Berend Wallet over de Oranjes in Nederland en hun relatie met de joden!

---

## **3 Armoede**

Naast het vluchtelingen vraagstuk is Armoede een minstens zo belangrijk onderwerp. Kerken zijn er op veel manieren mee bezig. Neem alleen het gegeven voedselbank waar elke maand duizenden mensen in Z.O. Drenthe gebruik van maken.

We geven hieronder concrete cijfers over armoede in Nederland( cijfers zijn van het SCP( sociaal en Cultureel Planbureau) en van het CBS ( Centraal bureau voor de statistiek. Graag uw aandacht voor de schrijnende cijfers...

\* In 2014 moesten 734.000Nederlandse huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dat betekent 1,5 miljoen mensen(du s bij10 % van de bevolking)

\* Daarvan hadden 217.000 huishoudens een langdurig laag inkomen( 3, % van de bevolking, wat het gevar van groeiende armoede verhoogt.Zij wonen vooral in de sociale huurwoningen, met name in de grote steden.

\*De armoede is het hoogst bij één-ouder-gezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet westerese huishoudens en bijstandsontvangers.

\* Het aantal daklozen zonder vaste verblijfplaats is tijdens de crisisjaren sterk gestegen , maar in 2013 gestabiliseerd op naar schatting 25.000 mensn.

\*Bijna 40% van de daklozen verblijft inde 4 gtote steden. Vier van de vijf is man.

Stevige cijfers, die ook ( aangepast) voor Emmen gelden.....

---



#### 4 Wereldgebedsdag

Dit jaarlijkse oecumenisch samenzijn wordt op **4 maart a.s. in de Grote kerk** gehouden en begint om **19.00 uur**.

De liturgie is dit jaar gemaakt door Christenvrouwen uit Cuba.

Thema voor de dienst is: "Ontvang mij als een kind"

In de dienst werken mensen uit verschillende kerken mee en een koor  
Voorganger is Mevr. ds. G. de Vries.

Heel hartelijk welkom bij dit oecumenische samenzijn.

---

#### 5 Vroeg op Pasen

Elk jaar wordt op de morgen van de eerste Paasdag een "Vroeg op Pasen" gehouden

Rond een liturgie ( deels binnen en bij een knappend houtvuur ook buiten)komt de Paasgedachte aan de orde.

Vertegenwoordigers van veel kerken in Emmen en omgeving steken een kaars aan aan de Paaskaars en nemen die vervolgens mee naar de eigen kerk om het PAASFEEST TE GEDENKEN.

Vooraf aan deze viering begint er al de avond daarvoor in de Grote kerk een doorlopende gebedsdienst ( **start rond 23.00 uur**) die de hele nacht doorgaat en overgaat in de Vroeg op Viering. Dit alles rond en in de Grote Kerk. Meer dan van harte welkom

---

## **6 Had U altijd al vrijwilligers werk willen doen?**

Hieronder kunt U uit 3 mogelijkheden kiezen. Aarzel niet.. Bel.. en ga vrolijk aan de slag.....

U helpt anderen en het is dankbaar werk

### **Vrijwilligers gevraagd voor de Bleerinck (aan de Brinkenbweg in Emmen/Bargeres)**

Elke zondag om 11.00 uur is er voor de bewoners van de Bleerinck een kerkdienst. Deze diensten worden deels verzorgd door de geestelijk verzorger Astrid van der Eijk en deels door een aantal vrijwillige voorgangers. Zij worden bijgestaan door vrijwillige organisten. De bewoners komen van hun afdeling naar de dienst. Meestal worden ze gebracht door hun begeleiders/begeleidsters. Maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom doen we een oproep om vrijwilligers te werven voor deze taak. 3 à 4 vrijwilligers per zondag is genoeg. Het gaat er dus om de bewoners vanaf 10.30 van hun afdelingen te begeleiden naar de dienst. En om 11.45 terug te brengen naar hun huiskamer.

Wanneer u voor deze taak voelt, kunt u zich opgeven bij mevr. Ida Hidding. Zij is coördinator vrijwilligerswerk. Haar mailadres:

[ihidding@tangenborgh.nl](mailto:ihidding@tangenborgh.nl). Tel. nr. 0591-681666.

Nog meer vrijwilligers nodig

### **Ook de Schans zoekt vrijwilligers.**

Samen met bewoners leuke dingen doen of naar klassieke muziek luisteren

Uw aanleing ziet men graag tegemoet in de Laan van het Kwekebos 118 tel.591-687500

Mailen kan naar [abschans@tangenborgh.nl](mailto:abschans@tangenborgh.nl)

### **Ook de Oostermarke vraagt uw vrijwillige inzet**

Voor veel leuke activiteiten zoekt men vrijwilligers

Medt u op maandag en zonderdag bij Christa Zwierts tel.059228971

---

## **7 Klopt het????**

We horen de laatste tijd zoveel vreemde verhalen, die soms of aangedikt worden of (deels)niet kloppen of als PR stunt gebruikt worden...

Maar dat betekent niet dat de echte vreselijke verhalen( moorden, vluchtelingen, oorlogen etc)

aan uw aandacht en zorg mogen ontsnappen....

Om U daarbij te helpen vragen we u onderstaand verhaal over Socrates te lezen



Socrates

### **De drie zeven**

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe. "Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die..."

"Ho eens even", onderbreekt Socrates hem. "Voordat je verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven?"

"De drie zeven? Welke drie zeven", vraagt de man verbaasd.

"Laten we het proberen", stelt Socrates voor.

"De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?"

"Nee, ik hoorde het vertellen en..."

"Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?"

Aarzelend antwoordt de man: "Eeh nee, dat niet. Integendeel..."

"Hm", zegt de wijsgeer. "Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?"

"Nee, niet direct noodzakelijk", antwoordde de man.

"Welnu", zegt Socrates glimlachend. "Als het verhaal dat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee."

---

## **8 Voorjaarsproject kinderkoor Cantiamo**

In februari 2016 begint kinderkoor Cantiamo met het project 'De Pauluscake'. Dit is een toneelstuk en we leren leuke liedjes die daarbij passen.

*Alle kinderen van groep 1 t/m 8 die mee willen doen zijn van harte welkom!* We repeteren op woensdagavond van 18.15 – 19.00 uur in basisschool Het Anker, Distelvink 107, in De Rietlanden. De repetitiedata zijn: 3, 17 en 24 februari en 9, 16, 23 en 30 maart.

Uitvoeringen van het project: in de maand april 2016.



Kom je ook meedoen? Mail dan je naam en in welke groep je zit vóór 3 februari 2016 naar [cantiamo@emmen-zuid.nl](mailto:cantiamo@emmen-zuid.nl).

## 9 Sociale ongelijkheid



Bestellen via de Raad van Kerken tel 033-46338444 [rvk@raadvankerken.nl](mailto:rvk@raadvankerken.nl)

Handreiking voor de biddag en dankdag voor gewas en arbeid, en de zondag voor de arbeid.

## 10 Oecumenisch Bulletin

Te bestellen via de Raad van Kerken. [rvk@raadvankerken.nl](mailto:rvk@raadvankerken.nl)

tel.033-4633844



In dit nummer veel aandacht voor een blijvend thuis voor christenen in Syrië en Irak.