

NIEUWSBRIEF



REGELMATIG VERSCHIJNENDE INFORMATIEBRIEF VOOR LEDEN VAN VERSCHILLENDE KERKEN

**Raad van Kerken en
Geloofsgemeenschappen Emmen.**

**Van dit nr. 61 verschenen 772 ex.
op 1 januari 2016**

Meer weten?

**Kijk op
www.raadvankerkenemmen.nl**





De opvang van vluchtelingen bij station Emmen gaat in ieder geval door tot 17 januari a.s.

enummer jaar laatste en een nummer

De raad wenst u een goed en zegenrijk 2016

Deze Nieuwsbrief kunt u ook morgen lezen.....



Het dak van de Grote Kerk heeft onderhoud nodig!

De Grote Kerk heeft groot onderhoud nodig. Noodzakelijk onderhoud van het oude gebouw. Er moet nog veel gebeuren en dat alles kost veel geld.

De plannen voor de renovatie zijn al lang klaar, maar financieel moeten er nog wat zaken worden geregeld.

De Grote Kerk is samen met haar orgel een monument. Dat houdt o.a. in dat de Monumentenwacht regelmatig langs komt om de bouwkundige onderhoudstoestand te inspecteren.

Al enige tijd is er door Monumentenwacht op gewezen dat er mankementen zijn aan het dak en de dakgoot. Een paar jaar terug kregen we te maken met lekkage en toen dat gerepareerd werd bleek er meer kapot te zijn dan verwacht. In overleg met Monumentenadvies en de onderhoudscommissie van de Protestantse Gemeente Emmen zijn we toen tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn het gehele dak te renoveren.

Om het gehele dak zo'n grote beurt te geven heeft de Grote Kerk niet genoeg geld, we kunnen ongeveer de helft van het dak afmaken. Dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn.

Koop daarom in de Kerk dit certificaat voor 10 Euro U kunt ook op de website kijken...www.grotekerkemma.nl.

Vraag informatie via publiciteit@grotekerk.nl



17 en 24 januari 2016: Gebedsdienst in het kader van de week van gebed voor de eenheid in de Gerardus Majella kerk de Pauluskerk en de Bron /Opgang

Traditiegetrouw zijn er ook in 2016 weer gezamenlijke vieringen in het kader van de week van gebed voor de eenheid.

Op 17 januari in de Pauluskerk uitgaande van de Goede Herder parochie locatie H. Paulus en de Protestantse gemeente Emmermeer. Het Ichthuskoor werkt mee aan deze viering.

En op 24 januari een viering in de Gerardus Majella kerk uigande van de van de Franciscus kerk, de Gerardus Majellakerk en de Protestantse Gemeente Emmen - Oost . In deze viering werken de 2 koren van de beide parochies mee.

Het thema van beide diensten is: "Het woord is aan jou!" Voorgangers zijn: ds. Janneke de Valk - Boerma en pastor Frans Wielens. Aanvang van de diensten is 10.00 uur. Hartelijk welkom allemaal!!

Op zondag 17 januari vanaf 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst in de Opgang (voorgangers Gerry de Vries, Jan Fischer en Gerben Kajim),

- Op maandag t/m vrijdag is er elke avond een gebedsdienst om 19.00 uur (tot 19.30 uur):

op maandag in De Bron

op dinsdag in De Opgang

op woensdag in De Bron

op donderdag in de Opgang

op vrijdag in De Bron.

Een paar activiteiten in kerken, waarvoor U hartelijk uitgenodigd bent en meer dan welkom Dus... wat let u

10-01 15.00 uur Synagoge: Jiddische muziek door Di Sheyne Sisters. Twee vrolijke zangeressen met gevoel voor show
De Synagoge vindt u in de Julianastraat.

17-01 17.00 uur Nieuwjaarsconcert door het Noord Nederlands Jeugdorkest in de Grote Kerk(Schoolstraat 5 centrum)

14-02 15.00 uur Synagoge: Bert Walet houdt een lezing over de Oranjes in Nederland en hun relatie met de joden(De Synagoge bevindt zich in de Julianastraat in Emmen)



24-01 19.00 uur De musical 'Levend Water' in de Opgang,(Mantingerbrink 199 -Emmen) uitgevoerd door gospelkoor 'Onze Opdracht' uit Dwingeloo.

Meer weten over Drentse - en Groningse kerken?



Veel informatie over Groningse kerken vindt U via de site: www.oudegroningsekerken.nl



Een boek over drentse kerken kunt U via de boekhandel bestellen..

En....binnenkort komt er een brochure met informatie over heel veel kerken in Emmen....(Hou de berichtgeving in de gaten...)..

Schoonheid van de natuur

Film over de schoonheid van de natuur met nabespreking op 21 januari 2016 in de Schepershof, het waal 400 Emmerhout

Onze planeet Aarde, hoe mooi geschapen. We hopen en gaan er vanuit dat na een periode van rust, na de winter, de lente komt. Dat alles weer uitloopt, de bomen en de planten weer gaan bloeien. En dat we van de seizoenen mogen genieten zo lang het seizoen kent zijn eigen schoonheid.

Deze film over de natuur is een meeslepend verhaal van het leven op aarde. Van de grootste rivieren tot de hoogste bergen, van verborgen ondergrondse grotten tot uitgestrekte woestijnen: deze film neemt je mee op een onvergetelijke reis langs de meest extreme leefomgevingen van dieren.

Na de film drinken we nog wat en is er tijd om na te praten over wat we hebben gezien en wat we zelf ervaren van de natuur.

Welkom op deze filmmiddag om 14.30 uur in de Schepershof aan het Waal.

't is nog lang niet afgelopen



Nog elke dag komen er vluchtelingen aan op het station Emmen. Ze worden liefderijk opgevangen en kunnen dan door naar ter Apel, waar ze nog een lange - en soms uitzichtloze weg- wacht

Geweldig dat er elke avond weer vrijwilligers uit 22 verschillende kerken klaar staan (tot s nachts half twee) om deze mensen te helpen..

Ook de beide Kerstdagen ,Oud -en Nieuw en ook weer vanavond....

Elke avond weer kleding, voedsel, drank etc. maar bovenal: betrokkenheid.

Zegt U : geweldig.. Ik kan niet meewerken maar wil wel wat doen? Een gift in de collecte zak met daarop : opvang vluchtelingen helpt ook....

Op z n minst kunt U aan hen denken via de door u gekozen weg....

Naast de lichamelijke werken voor barmhartigheid zijn er ook de 7 geestelijke werken voor de barmhartigheid:

- 1.De zondaar vermanen
- 2.De onwetenden onderrichten
- 3.Bidden voor de levenden en overledenen
- 4.Goederaad geven in moeilijkheden
- 5.De bedroefden troosten
- 6.Het onrecht geduldig lijden

Tazee reis vanuit Emmen GA MEE !!!!!!!



Jaarlijks organiseert Taizéreis Emmen met Pasen een reis naar Taizé. In 2016 zullen we vertrekken op 23 maart en terugkomen op maandagavond maandag 28 maart. Met z'n allen overnachten op de in tenten en deelnemen aan de dagprogramma's van Taizé. De Taizéreis is toegankelijk voor alle jongeren vanaf 15 jaar. Voor jongeren die zijn, gaan er twee volwassenen mee. Deze volwassenen zijn mee als aanspreekpunt. De kosten voor de reis bedragen dit jaar €165,- voor jaar tot en met 29 jaar, voor wie 30 jaar of ouder is kost de reis €190,-.

Deze kosten zijn inclusief:

- De busreis;
- Het verblijf in Taizé;
- En de maaltijden die daar worden aangeboden.
Alleen de aankopen in Taizé zelf (denk souvenirs of bijvoorbeeld eten bij Oyak) Wil je meer informatie over de reis

zelf dan kun je het beste contact opnemen via info@taizereis.nl

Dit is een uitgave van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen.

Het blad is **gratis** .Als U uw e mail adres opgeeft komt u ook op de verzendlijst.

Her volgende nummer verschijnt 1 februari en informatie dan graag naar joopvanluit13@gmail.com