



secr. J. Baptist, Houtweg 203 7823 PM Emmen. tel.: 0591-627167,
baptist@hetnet.nl www.raadvankerkenemmen.nl

Een jaarbericht 2011/2012 van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen.

Wij zijn:

Van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen in Emmen zijn de volgende kerken en geloofsgemeenschappen lid:

- * Nieuw - Apostolische kerk
- * Baptisten gemeente De Bron
- * Hutgemeente
- * Leger des Heils
- * Servisch Orthodoxe kerk
- * Franciscusparochie
- * Gerardus Majellaparochie
- * Titus Brandsmaparochie
- * P.G.E Grote Kerk
- * PGE Zuiderkerk
- * PGE De Kapel
- * PGE Emmen-Oost
- * PGE Emmermeer
- * PGE Emmen-Zuid

Wij willen:

- A. Gezamenlijke vergaderingen, bijeenkomsten en vieringen houden
- B. Uitvoeren van taken ten dienste van de samenleving, waar mogelijk samen met andere instellingen en organisaties.
- C. Gezamenlijke bezinning op en studie rondom vragen van het christelijk geloof en geloofspraktijk.

De Uitgangspunten en doelstelling van de plaatselijke Raad van Kerken die we hierbij hanteren zijn:

- De kerken, aangesloten bij de Raad, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de samenleving.
- Zij doen dat vanuit het geloof in God de Schepper, wiens heil zichtbaar is geworden in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. Zij respecteren de uitwerking van dit belijden in de onderscheiden kerkelijke tradities.
- Zij willen hun gemeenschappelijke roeping vervullen door:
 - Het bevorderen van de samenwerking tussen de christelijke kerken in Emmen, waar dat mogelijk is.
 - Kennis te nemen van wat er leeft in de nationale en internationale oecumenische beweging en aan de orde te stellen wat daarvan voor kerk en samenleving in Emmen van belang is.

Wij herdenken, vieren, denken mee, spreken over.....

We werden geconfronteerd met het overlijden van 2 leden van de Raad. Onze voorzitter Anton Forrer en de afgevaardigde van het Leger des Heils, Gezienus Middel. In dankbaarheid herdachten we hen en stonden stil bij alles wat ze voor de Raad hebben gedaan.

We waren betrokken bij ontwikkelingen rond stichting Op 't Stee.

We keken naar mogelijkheden om in 2013 weer een kerkennacht te organiseren.

Het stimuleren van en de P.R. verzorgen van vieringen in het kader van de week van gebed voor de eenheid in de 3^e week van januari.

We hielden 2 x een Kerken bij Elkaar: op 25 maart in de Protestantse Gemeente Emmermeer en op 4 november in de kerk van de Hutgemeente.

We organiseerden een Vroeg op Pasen viering in en rond de Grote Kerk in Emmen, waar heel veel mensen op af kwamen. Afgevaardigden van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen namen hun kaarsen mee naar hun eigen viering later op de Paasmorgen. Zo werd het licht van de opgestane Heer verspreid over geheel Emmen.

We waren betrokken bij de Oecumenelezing in de Grote Kerk op 28 oktober *waar* professor Eric Borgman een boeiende lezing hield over convenanten.
Ook organiseerden we de Full Colourdienst, voorafgaande aan het Fullcolourfestival.

Onder onze verantwoordelijkheid vond een dienst plaats op de eerste vrijdag in maart in het kader van de Wereldgebedsdag.

We waren betrokken bij een voorstel van het Stendencollege om na te denken of een "pastoraal ontmoetingspunt" binnen die scholengemeenschap een goede zaak zou zijn.

We gaven 12 x een nieuwsbrief uit vol met wetenswaardigheden. Het aantal abonnees groeit gestaag.

In de meivergadering sloten we het vergaderseizoen af met een Agapeviering: samen eten, spreken, danken, bidden, zingen en lezen

Hoe wordt er in Emmen gedoopt?

Zo is de titel van een boekwerkje dat we hebben gemaakt n.a.v. de gesprekken die in het afgelopen vergaderseizoen werden gehouden steeds aan het begin van de vergadering. Het mooie van deze gesprekken was dat we elkaar niet met Bijbelteksten probeerden te overtuigen maar door goed naar elkaar te luisteren nog meer begrip en respect konden opbrengen voor elkaars doop.

Ook de eigen website : www.raadvankerkenemmen.nl blijkt een aantrekkelijke mogelijkheid om anderen van onze plannen op de hoogte te stellen.

We gaan ons in 2013 bezig houden met:

De organisatie van 2 x een Kerken bij Elkaar (t.w. op 24 maart bij het Leger des Heils, en op 10 november in de Nieuw - Apostolische kerk.

Verder zullen de "gewone" activiteiten zoals Full colourdienst, Vroeg op Pasen Wereldgebedsdag, oecumenelezing, vieringen in het kader van de week van gebed voor de eenheid weer worden georganiseerd

Uiteraard kijken staan we klaar om organisaties waarmee we een band hebben in geval van zorg te kunnen helpen.

Op de rol staat de uitgifte van een PR boekje waarin zoveel mogelijk kerken en kerkgenootschappen (ook buiten de Raad om) een bijdrage zullen presenteren: wie zijn we, wat willen en wat vieren we. Zo'n gedrukte uitgave komt op een groot aantal punten te liggen waar o.m. toeristen hun informatie kunnen lezen welke kerk ze eventueel willen bezoeken.

Kerkennacht 2013 staat in de steigers. Aan de invulling wordt gewerkt

Verbondenheid tonen met de lidkerken d.m.v. het ter vergadering kennismaken met nieuwe voorgangers/pastores.

Daarom volg ons via de website www.raadvankerkenemmen.nl

